



BOEKVERKOPERS KIEZEN

José Ferdinandus van Het Boekenland (Purmerend): De kleine bedrieger, Fouad Laroui (De Geus, € 19,99)

Die bloedmooie boek van de in Marokko geboren Fouad Laroui zorgt voor een constante glimlach op je gezicht. Het verhaal begint als de kleine tienjarige Mehdi in het gezelschap van twee kalikoenen zijn opwachting maakt bij het prestigieuze Lycée Lyautey in Casablanca. Zijn onderwijzer heeft voor het slimme, taalgevoelige en boekenverslindende jongetje een beurs geregeld. Afkomstig uit een bergdorpje waar zelfs de tv nog niet zijn intrede heeft gedaan, komt hij terecht in een wereld waar hij niets van snapt. Vooral de taal zorgt ervoor dat Mehdi in allerlei voor hem genante situaties terecht komt. De school wordt bevolkt door kleurrijke docenten en ander personeel die het eigenlijk goed met hem voor hebben. Toch komt er onbedoeld wat racisme om de hoek kijken. Aan het eind van het schooljaar gaat Mehdi weer met zijn moeder mee naar huis en weet hij dat dit jaar bij de Fransen beslissend zal zijn voor zijn verdere leven. Lees en verkoop!

Louis van Voorhuisen van boekhandel Van Kooten (Veenendaal): Bloedrood is de nacht, Urban Waite (A.W. Bruna, € 18,95)

Wat moet je verwachten van een 'literair' thrillerdebuut, waarop Stephen King de kwalificaties 'subliem', 'prachtig', 'meedogenloos' en 'adembenemend' plakt? De markt wordt overspoeld met boeken, dus grijp je alles aan om boven het maaiveld uit te steken. Het werkt, moet ik eerlijk toegeven, want het trok me over de

streep om het boek te gaan lezen. Het verhaal begint loom, maar met elk hoofdstuk versnelt het tempo en werkt het gestaag naar een climax toe. De gewelddadigheid neemt navenant toe. Met meedogenloze psychopaten kan deze auteur prima uit de voeten, met gewone mensen een stuk minder. Het bloed loopt bijna van de pagina's en het geweld wordt puik beschreven, maar de psychologie van de personages is een ondergeschoven kindje. Er speelt onder meer een vaag vader-zoonconflict, maar de diepgang gaat toch vaak niet verder dan: het is zoals het is en we doen wat we moeten doen. In mijn ogen te mager om de woorden 'subliem' en 'literair' waar te maken.

Walter Jansen van boekhandel Jansen & de Feijter (Velp): Advocaat van de waarheid, Adriaan Bos (Juwelenschip/Kosmos, € 24,95)

Advocaat van de waarheid van advocaat en coach Adriaan Bos is een absolute aanrader. Het boek is in de eerste plaats een bijzonder spannende thriller. Daarnaast is het boek een zoektocht naar de waarheid en een onderzoek naar ons innerlijk. Dit laatste verklaart dat het boek is verschenen bij uitgeverij Juwelenschip (Kosmos Servire) en niet bij bijvoorbeeld A.W. Bruna of Luitingh-Sijthoff. Maar: laat de inkoper zich niet van de wijs brengen. Mijn advies aan collega-boekhandelaren: vraag een leesexemplaar aan, raak in de ban van deze advocaat van de waarheid, en leg het boek op de stapel bij de afdeling spannende boeken. *Advocaat van de waarheid* is ook een maatschappijkritisch boek.

Onze privacy staat steeds meer onder druk. Het ongebreidelde aantasten van privacy is een belangrijk thema. In het boek vormt een snel om zich heen grijpende pandemie een vrijbrief om het laatste restje privacy op te offeren aan het algemeen belang.

Niels Nijborg van boekhandel Jimmink (Amsterdam): De verloren verhalen, John Flanagan (Gottmer, € 14,95)

Helaas, helaas, het laatste deel van *De Grijze Jager* is verschenen. John Flanagan stopt ermee. Tenminste, met *De Grijze Jager*. Achter in *De verloren verhalen* staat al een voorproefje van de nieuwe reeks waaraan hij werkt. Deze nieuwe serie heet *De Broederband* en gaat over een aantal jongens uit Skandia. Het eerste deel, *De outsiders*, zal deze zomer al verschijnen. Het worden boeken vol 'zeeavontuur, gemene piraten, moed en heldhaftigheid'. Kortom, we kunnen van *De Broederband* ongeveer hetzelfde verwachten als van *De Grijze Jager*. Het laatste deel rondt de levensverhalen van de hoofdfiguren af. Wie trouwt met wie? Hoe loopt het af met Wills trouwe pony? Ook het echte verhaal van de ouders van Will staat in dit boek. In een negental verhalen wordt de reeks in stijl afgesloten en kunnen de lezers deze zomer verder met nieuwe figuren die waarschijnlijk net zoveel spannend leesplezier gaan opleveren. Met dank aan vakman John Flanagan.

Manda Heddema van boekhandel De Koperen Tuin (Goes): De Oosterschelde kreeft, Ronald Timmermans, Remco Kraaijeveld (Komma, € 49,-)

Streekproducten zijn hip. Seizoensgebonden producten zijn trendy. Oosterschelde kreeft is zo'n

seizoensgebonden streekproduct. Ook al duiken zelfs in de goedkoopste supermarkten kreeften op in de diepvriezers, de echte Oosterschelde kreeft is alleen vers verkrijgbaar tussen de derde donderdag van maart tot half juli. Buiten deze periode moeten gevangen kreeften worden teruggezet. Nu schijnt de Oosterschelde kreeft ook nog eens veel lekkerder te zijn dan kreeft uit bijvoorbeeld Canada. Het werd dus hoog tijd om dit beest te eren met een boek. En wat voor een boek. Het is werkelijk prachtig gemaakt met een opvallend jute omslag. Het bevat recepten, maar ook informatie over de geschiedenis van de kreeftenvangst. Er staan tekeningen in over hoe een kreeft te eten ('operatie Kreeft'), en het is een loflied op Zeeland. Mede door die fantastische foto's. Ook is er aandacht voor de oogst van zeekraal en zeewier. De kreeft mag dan een streekproduct zijn, dit boek is dat zeker niet. Een aanrader voor elke serieuze kookboekenkast.

Marina Lanting van boekhandel Roodbeen (Nijkerk): Nooit ziek geweest, Nico Dijkshoorn (Contact, € 18,95)

Zelden een zo goed geschreven boek gelezen dat je laat schateren van de lach en je laat nadenken over familieverhoudingen. Het is een liefdevol en genadeloos portret van een getroebleerde vader en een zoon die denkt dat hij steeds meer hem gaat lijken. Dat laatste vertelde Nico Dijkshoorn zelf op de Libris Inspiratiedag vorig jaar. Het is een vlot geschreven en ook vlot te lezen roman gebaseerd op de vader van Dijkshoorn. Je kunt *Nooit ziek geweest* lezen als liefhebber van literatuur, maar ook de lezer van Kluun zal dit boek omarmen. Recht door zee, met humor en vlotte anekdotes. <>